



Horen

“Hoor je wel wat ik zei?”, vraagt je dochter met een lichte irritatie in haar stem. “Hmm”, mompel je voor je uit, zonder op te kijken van je tablet. “Nou, wat zei ik dan?”, vraagt ze uitdagend.

Je kijkt op en ziet haar felle blik, maar ook een lichte twinkeling in haar ogen. “Sorry, je hebt gelijk. Ik hoorde niet wat je zei. Ik ben een en al oor!”



Zo gaat het soms in onze communicatie. We knikken of we hummen, maar we horen niet écht wat de ander zegt.

In de Bijbel lezen we keer op keer dat God mensen hoort. Hij hoort de Israëlieten die lijden onder de slavernij in Egypte. Het horen leidt tot de Exodus, de bevrijding uit Egypte. De dichter van Psalm 17 belijdt dat de HEER hem hoort en vertrouwt erop dat Hij hem zal redden. Ook van Jezus horen we dat hij de roep van een melaatse hoort en met ontferming bewogen is. De melaatse wordt weer rein, hij krijgt een nieuw bestaan.

Horen...

dat wil zeggen: stil worden. Ontvankelijk worden voor het grote Verhaal van God met mensen. Een Verhaal van bevrijding en verzoening, genade en vergeving, vrede en gerechtigheid. Het Verhaal van de Levende dat steeds verrassend is, steeds weerklinkt in je leven van alledag.

Horen...

dat wil zeggen: ruimte maken. Letterlijk, in je agenda. De Bijbel lezen en daarover mediteren gaat niet vanzelf. Dat vraagt oefening, discipline en doorzettingsvermogen. Er zijn allerlei dingen in je leven die om de voorrang strijden. Je werk, je sport, de boodschappen, uitgaan... Als je maar doordraaft is de kans niet zo groot dat je wat hoort. God spreekt tot ons in de stilte.

Horen...

dat wil zeggen: aandachtig luisteren. Wat de A/ander zegt niet meteen invullen met eigen ideeën of persoonlijke opvattingen. Jezelf relativiseren, die ander niet omvormen zodat hij of zij in jouw straatje past. Jezelf laten verrassen en misschien aangesproken of tegengesproken worden. Echt horen is een waagstuk, mogelijk kom je tot de conclusie dat je een andere weg moet inslaan.

Horen...

dat wil zeggen: ge-hoor-zamen. Je beantwoordt het appèl van de ander: door te negeren, vergeving te vragen, te helpen, tegen te spreken, met je mond vol tanden te staan. Niets is op voorhand fout, het kan allemaal passend zijn. Maar niet iedere keuze doet evenveel recht aan de ander én jezelf.

Horen...

dat wil zeggen: elkaar vertrouwen. Jij met jouw verhaal en ik met het mijne. Wat is het mooi als je je blijdschap en je verdriet kunt delen met die mens naast je. Wat een wonderlijke rust te midden van alle hectiek als je erop vertrouwt dat God jouw bidden hoort.

Ongehoord...

God hoort zijn Zoon die bidt aan het kruis: "Vader, in uw handen beveel ik mijn geest." Levend vanuit het geheim van Pasen belijden we zingend (Lied 647:3 NLB):

*Voor mensen die vragen,
wachtend en wakend
door het leven gaan,
weerklinken hier woorden,
God wil ons horen:
wij worden verstaan.*

Hopen

Bovenstaande meditatie gaat over 'horen'. Ook in de komende uitgaven van 'Ontmoeten op de Veluwe' zal steeds een korte meditatie staan. Ik vat de taak van de classispredikant samen met het woord HOPEN. Iedere beginletter staat voor een of meer aandachtsvelden: horen, ontmoeten, ondersteunen, prikkelen, enthousiasmeren, evalueren, namens... Daarmee zijn de thema's voor de komende meditaties gegeven.

Korte terugblik intrededienst 2 september 2018

Op 2 september werd ik in de Grote Kerk van Elburg als classispredikant verbonden aan Classis Veluwe. Het was goed om - voordat het werk begon - even stil te staan. Een moment van bezinning, van horen naar het Woord en antwoorden in lied en gebed.

Ds. Gerben Westra uit Ede heeft het eerste deel van de dienst verzorgd. Na de zegenwoorden nam ik de dienst van hem over. In Woord en verkondiging stonden we stil bij woorden uit de Bergrede. Jezus zegt tegen zijn hoorders: "Jullie zijn het zout van de aarde. (...) Jullie zijn het licht in de wereld." Het is mijn verlangen en mijn gebed dat we als gemeenten voor elkaar en voor ieder die op onze weg komt smaakmakers zullen zijn. Een lichtje voor wie in het donker gaat. In navolging van Jezus Christus, het Licht der wereld.

Na de dienst en toespraken door preses dhr. Martin Morsink en scriba ds. René de Reuver hebben veel aanwezigen mij gefeliciteerd en Gods zegen gewenst. Dat heeft mij erg goed gedaan! Mooi dat de veelkleurigheid van de Veluwe zichtbaar werd in vertegenwoordigers uit allerlei kerken. Dank voor uw betrokkenheid en het vertrouwen dat daaruit spreekt!

De Ring

Het is best zoeken, die nieuwe structuur in onze kerk. Denk bijvoorbeeld aan de ringen. Wat is daar nu precies de bedoeling van? Er zijn vragen, maar er is ook initiatief. Mooi om te zien hoe in

onze classis de ringen gestalte krijgen. Erg belangrijk, want de ringen zijn een wezenlijk onderdeel van de visie zoals verwoord in Kerk 2025.

Classis Veluwe is een samenvoeging van de voormalige classes Hattem, Apeldoorn, Ede, Nijkerk en Harderwijk. In de oude classes was in veel gevallen ruimte voor ontmoeting en bezinning, maar er was vaak ook een pittige agenda die afgewerkt moest worden. Zeker de afgelopen jaren vanwege het project Kerk2025. In de classes is daar intensief over gesproken.

De ring krijgt een ander accent. Deze bijeenkomsten zijn niet alleen voor mensen die officieel namens hun gemeente afgevaardigd zijn. In de ring zoeken we ontmoeting over onze kerkmuren heen. Want, daar ben ik van overtuigd, we hebben genoeg te delen met elkaar. We kunnen elkaar helpen, prikkelen, enthousiasmeren, bemoedigen etc. De activiteiten in de ring zijn dus niet alleen voor ambtsdragers, maar voor de breedte van de gemeente én zelfs daarbuiten! Ik noem een paar voorbeelden:

- De leiding van de kindernevendienst in gemeente X loopt wat vast. Ze zoeken nieuwe inspiratie. In de ring wordt in samenwerking met JOP een middag georganiseerd met workshops.
- Op de Veluwe kun je heerlijk fietsen, van dorp naar dorp. Twee ringen organiseren samen een 'kerkenfietsocht'. Het is de organisatie gelukt 8 kerken te vinden die hun deuren willen openen. Op elke 'pleisterplaats' is een drankje en een hapje én natuurlijk de mogelijkheid de kerk te bezichtigen. Het bestuur van een parochiekerk hoorde van deze dag en heeft besloten ook hun kerk open te stellen. De dag wordt afgesloten met een kort avondgebed.

Om de ringen goed van de grond te krijgen, hebben we per ring enkele vrijwilligers of een kerkenraad nodig die sturing geven. Kortom, laat je creativiteit maar stromen!

Ring Hattem

Dinsdag 9 oktober kwam de ring Hattem voor de eerste keer bijeen. Samenroepende gemeenten waren de Hervormde Gemeente Heerde en de Protestantse Gemeente Ontmoetingskerk Heerde. Een programma was voorheen opgesteld en toegezonden. Na de opening door een avondgebed in de kerkzaal heeft de scriba van de classis enkele mededelingen gedaan. Daarna heeft de classispredikant – ds. Van Iperen – zichzelf voorgesteld. Verheugd was hij dat er zoveel mensen aanwezig waren. Ds. Nynke Dijkstra gaf een inleiding over het thema 'Wat maakt het moeilijk om te geloven? Waarom haken mensen af?' Dit werd gedaan aan de hand van een PowerPoint presentatie. In groepen werd uiteengegaan met een vijftal vragen ter behandeling:

- Wat is voor u belangrijk als het om geloof en kerk gaat?
- Wie zijn belangrijk voor u in uw omgeving? Welke relaties hebt u met mensen 'buiten' de kerk?
- Wat zou u willen delen met anderen?
- Wat zou een eerste stap kunnen zijn?
- Welke stap zou de gemeente kunnen zetten?

Een groep onbekende mensen bijeen, afkomstig uit verschillende soorten kerken wat ligging betreft. Mooie en diepgaande gesprekken als gevolg. Hoe kijkt een ander er tegen aan, hoe kijk ik er zelf tegenaan. Waar vinden we elkaar en waar (nog) niet? Maar wel verbonden met elkaar door het geloof in Jezus Christus, onze Heer die ons is voorgegaan. Een inspirerende avond wat vervolg verdient. Dit vervolg komt in maart 2019 in Emst. Informatie daarover komt te zijner tijd. Mocht u ook zo'n avond willen bijwonen? U bent dan van harte welkom.

Johan Jobse

Ring Apeldoorn

Op maandag 5 november was de eerste ringbijeenkomst van Ring Apeldoorn. Scriba Gerrit Bok opende de avond met de lezing van Psalm 84 en een geloofsgesprek. Na een kennismaking met de classispredikant heeft ds. Betsy Nobel (dorpskerk-ambassadeur en predikant in Terwolde en de Vecht, foto midden) verteld over kerk-zijn in het dorp. In de aankondiging op de avond schrijft zij: "Sinds de Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk aan het werk is gegaan, stromen de mooie verhalen over kansen in kleine kerken binnen." Tijdens mijn bezoek aan een van de werkgemeenschappen in classis Veluwe werd dit bevestigd. Mooi om te zien hoe er in het dorp gezocht wordt naar verbindingen met mensen en instanties binnen en buiten de kerk. Meer weten? Zie de website: www.dorpskerkenbeweging.nl.



Ring Harderwijk

Woensdag 14 november hoopt ring Harderwijk voor het eerst bij elkaar te komen. Om 19.30 uur opent ds. J.W. van Bart de avond in de Grote Kerk, daarna gaan we verder in 'De Wheme', Kerplein 2. Naast een verkiezing van afgevaardigden voor de CV Veluwe, zal ds. Wilbert van Iperen zich tijdens deze avond voorstellen en ingaan op zijn ambt en de betekenis van de ring in de classis. Graag gaat hij met u in gesprek.

Ring Ede

Ook ring Ede heeft een avond gepland: 15 november. De avond wordt gehouden in De Brink in Bennekom (Brinkstraat 39). Om 19.30 uur staat de koffie en thee klaar, de avond begint om 19.45 uur. Classispredikant ds. Wilbert van Iperen zal deze avond vertellen over zijn nieuwe taak en zijn eerste ervaringen. Ook de betekenis van de ring zal aan de orde komen.

Werkgemeenschappen van predikanten en kerkelijk werkers

Inmiddels heb ik een aantal werkgemeenschappen van predikanten en kerkelijk werkers bezocht. Ik vind het erg leuk om aan te schuiven bij mijn collega's in de classis en te horen hoe zij zich inzetten voor hun gemeente. Er zijn mooie verhalen over kliederkerken, contacten met scholen, dorpsfeesten, maar ook de zorgen worden gedeeld. Daarnaast zijn er vragen over de betekenis van Kerk2025. Een terugkerende vraag is die naar de betekenis van de ring. Is dit niet te vrijblijvend geformuleerd in de kerkorde? Het niet-ambtelijke karakter van de ring maakt het inderdaad wat kwetsbaar. Tegelijk is het een kans en deels een verantwoordelijkheid van de werkgemeenschap.

Bijeenkomst Kerkelijk Werkers Classis Veluwe

Op 29 november is er een bijeenkomst georganiseerd voor de kerkelijk werkers die actief zijn in Classis Veluwe. De bijeenkomst staat in het teken van kennismaken, informatie uitwisselen en contacten opbouwen. Classispredikant Wilbert van Iperen zal ook aanwezig zijn. De kerkelijk werkers zijn in de persoon van Jolanda Aantjes-Lubbersen vertegenwoordigd in de classicale vergadering.

Classispredikant op bezoek

Zoals u misschien wel weet is een van de hoofdtaken van de classispredikanten het bezoeken van de predikanten, kerkelijk werkers en kerkenraden in zijn / haar gebied. Iedere 4 jaar krijgt hoop ik

bij u allen in uw 'huis' te ontmoeten. De eerste maanden van mijn nieuwe ambt vul ik in met het oppakken van (lopende) zaken die aandacht verdienen, bezinning op mijn opdracht, kennismaken via ringen, werkgemeenschappen, vergaderingen van colleges (visitatie, beheerszaken) etc. Begin 2019 hoop ik met mijn gemeentebezoeken te starten. Hoe ik dat praktisch ga regelen weet ik nog niet precies. Mijn idee is nu om aan te sluiten bij het vergaderrooster van de kerkenraden. Wat is mijn drijfveer om u te bezoeken? Ik zie er vooral naar uit om van u te horen wat het voor u betekent om 'gemeente van Christus' te zijn op uw plek. Startpunt is het samen horen naar de Schrift. Daaruit volgt de vraag hoe u als kerkenraad / ambtsdrager handen en voeten geeft aan de dienst aan God, de dienst aan de gemeenschap en de dienst aan de wereld? Wat draagt bij aan het inhoud geven aan deze roeping en zijn er ook belemmeringen? Verder ga ik graag met u in gesprek over uw drijfveren. Wat inspireert u, waar gaat uw hart sneller van kloppen? Welke v/Verhalen of ervaringen wilt u met uw mede-ambtsdragers en mij delen? Zijn er zorgen of problemen die u bezighouden of heeft u juist een inspirerend en bemoedigend verhaal te delen. Zijn er verbindingen met andere gemeenten? Alles gericht op ontmoeting, onderlinge inspiratie en bemoediging, geïnspireerd door het Evangelie. Ik zie uit naar goede bijeenkomsten waar we elkaar over en weer horen, ontmoeten, ondersteunen, prikkelen en enthousiasmeren. Een inspirerende ontmoeting waar je als kerkenraad en ambtsdrager verder mee kunt.

Website en Facebook

In de nieuwsbrief heb ik al gewezen op de website: www.pknclassisveluwe.nl. U vindt daar actuele informatie over de leden van de Classicale Vergadering, de visie (HOPEN), activiteiten van ringen etc.

We wijzen u ook op de Facebookpagina van onze classis: **Classis Veluwe - Protestantse Kerk**. Ook daar vindt u informatie over activiteiten, impressies van bijeenkomsten en andere relevante informatie vanuit de bredere kerk en samenleving.

Als u mee wilt praten, kunt u zich aanmelden bij de **Facebookgroep: Classis Veluwe - Protestantse Kerk in Nederland**. Dit is een besloten groep, zodat we kunnen voorkomen dat alles en iedereen berichten in deze groep kan plaatsen.

U ontvangt deze 'Ontmoeten op de Veluwe' omdat u betrokken bent bij de Classicale Vergadering Veluwe.

Het is geen nieuwsbrief die volledigheid nastreeft. Een aantal keren per jaar wil ik als classispredikant wat gedachten en zaken met u delen. U bent vrij de informatie te gebruiken in uw kerkblad of op uw website.

Gegevens classispredikant Classis Veluwe:

ds. Wilbert van Iperen
w.vaniperen@protestantsekerk.nl
06 - 31 99 14 77

